



## ADVIES

# Spontaan advies op de resultaten van het Stem I6plus-project

Datum: 20 november 2018

Advies-nr. JR/18/06

<b>Strekking van het advies:</b> nvt
<b>Reglement/decreet:</b> Artikel I van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugd Raad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013
Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen
<b>Hoe kwam dit advies tot stand?</b> Het advies werd besproken op de bestuursvergaderingen van september, oktober en november 2018.
<b>Wie werd betrokken?</b> Het bestuur van de Gentse Jeugd Raad
<b>Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent</b> Jeugddienst
<b>Omkadering</b> (situering, achtergrondinformatie) Nvt..
<b>Minderheidsstandpunt</b> (indien nodig) Nvt

Beste schepenen Bracke, Decruynaere en De Regge

Het stem I6plus project is inmiddels afgerond. 756 jongeren bezorgden ons hun politieke voorkeur en gaven input over waar zij van wakker liggen. We gaan er geen doekjes om winden: 84% van de jongeren heeft niet deelgenomen, dat is veel. Te veel. Exact wat we als Jeugd Raad gevreesd hadden...

In aanloop naar de verkiezingen horen we in de media best vaak over de politieke desinteresse van jongeren: zoveel procent verkiest een autoritaire leider, ze zijn niet geïnteresseerd in de verkiezingen... Zelden gaat het over de maatschappelijke interesse van jongeren: de jeugdverenigingen doen het ongelooflijk goed, een nieuwe generatie breekt potten in de sport- en cultuurwereld... Jongeren vandaag zijn divers, creatief, sociaal en ondernemend.

Maar het klopt: veel jongeren zijn niet geïnteresseerd in politiek. Politiek laat zich dan ook niet altijd langs haar mooiste kant zien. Niet in Gent, niet in België en evenmin in het buitenland. Dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in anti-campagnes, grote ego's of framing is misschien wel een goeie zaak.

Slecht nieuws voor pessimisten, want we zien dat jongeren écht wel wakker liggen van hoe het er in onze samenleving aan toe gaat. Zelfs in de enquête. Op onze vraag werd de pop-poll immers uitgebreid met een aantal inhoudelijke vragen. Gedurende het hele traject zijn we hiervoor blijven ijveren. Een groot aantal respondenten nam de moeite om ook op de open vragen te antwoorden, wat uitzonderlijk is voor dit soort bevragingen.



De antwoorden zijn echt wel kwalitatief te noemen. Het bewijst nog maar eens dat jongeren wél wakker liggen van maatschappelijke thema's, frisse ideeën hebben en iets ondernemen. Maar misschien bewijst het ook dat ze niet geloven in de manier waarop men nu aan politiek doet.

We hebben dan ook een boodschap aan de politici die door de 18+'ers verkozen werden: blijf niet in uw (pas verkozen) zetel zitten. Kom buiten, babbel met elkaar en met ons. En neem jongeren au sérieux. Who cares hoeveel stemmen jij de volgende verkiezing zou halen? We staan voor veel belangrijkere uitdagingen.

Beste schepenen, jullie hebben dit project opgestart. Minstens één van jullie partijen zit straks sowieso in de meerderheid. We hopen dat jullie lessen trekken uit dit experiment. Jullie zijn het niet enkel aan ons verschuldigd, maar vooral aan de 756 jongeren die de moeite namen om de enquête in te vullen. En misschien nog meer aan de 4019 die ze niet invulden.

We gaan er niet flauw om doen: we houden een wrange nasmaak over aan dit experiment. We hadden deze lage opkomst namelijk voorspeld en hebben dit ook gedurende het hele proces proberen meegeven. Soms voorzichtig, soms onomwonden. We willen hier niemand met de vinger wijzen of natrappen, maar we geven graag nog eens mee wat voor ons 3 basisprincipes zijn voor kwalitatieve (jongeren)participatie:

- Wees eerlijk en oprecht, en vooral: doe er iets mee
- Doe (veel!) moeite om moeilijk bereikbare jongeren te bereiken
- Luister niet enkel naar de luidste roepers

We willen ons advies hier niet eindigen, want er zijn bakens verzet. We zagen een gedrevenheid en samenwerking die we zelden meemaken. We hebben stadsdiensten zien samenwerken en flexen, we hebben ambtenaren gezien die oprecht iets voor die 5000 jongeren wilden betekenen. Ook al waren er van bij het begin beperkingen en bezwaren.

Misschien is het geen slechte zaak dat het niet meteen gelukt is? Wat zouden we er anders uit geleerd hebben? Misschien is dat net de essentie van jong zijn en opgroeien: af en toe eens durven op onze bek te gaan.

We zien het alvast volledig zitten om de komende 6 jaren werk te maken van échte jongerenparticipatie, om onszelf (en jullie) continu te blijven vernieuwen, uitdagen en verbeteren. Waarschijnlijk gaan we nog wel een paar keer op onze bek. Maar geef toe: nooit meer op uw bek durven gaan, dat is pas erg!

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort

Thibalt Bonte  
Secretaris

Maité Coppens  
Voorzitter